

The need for a new paradigm

Universitetsverdenen har brug for mere fashion – much more! Delfinen har hyret to eksperter til at give gode råd om hatte, veste og solbriller så du kan få rettet op på din stil.

ord + billede helle rohde andersen & mathias vestergaard

ADVARSEL! Er du meget glad for dine forvaskede jeans fra Jack and Jones, og synes du det er fedt at gå i t-shirts med gigantiske logoer eller overfriske prints a la I fuck on the first date, vil du formentlig finde tonen i det følgende både arrogant og stødende. Det er selvfølgelig ikke meningen, vi prøver bare at hjælpe dig for du har virkelig brug for hjælp virkelig!

Den mørke og kolde vinter svinder og snart er det forår. Eksamen er overstået og et nyt semester er netop begyndt. Det er tid til at komme ud af gemmerne og op på UNI!

Delfinen har forfærdet konstateret, at tendensen på Campus går i retningen af alt for meget mainstream streetwear og alt for lidt glamour og mod til at prøve nyt. Det er tid til et paradigmeskifte!

De eksternt rekrutterede stylisten Stylish-Mat og Hella-Fash, giver dig her en række tips til optimering af din forårs-walk-in-garderobe. Vi har udvalgt fire items til begge køn, som vi mener du bør integrere som fast inventar i din personlige tøjstil.

Halstørklæder er godt, når det er koldt, men halstørklæder er ikke bare praktiske, de er også et fashion-statement – det er faktisk deres vigtigste funktion! Forkølelsen går jo over af sig selv.

Der er flere måder at få fingre i et halstørklæde på. Strikker du selv hvilket er fedt – så er det bare at komme i gang. Ellers må du have fat i bedstemor – et eller andet skal hun jo lave når hun er til bingo-aften. Hvis du ikke lige kan få fingre i et unikt, hjemmestrikket halstørklæde, kan du selvfølgelig også bare vælge den nemme løsning og købe et. Er udvalget i Århus for småt,

så kan man få en returbillet til London eller Paris for under en tusse. Hvis du vil have tid til andet end at shoppe halstørklæder, kan man overnatte på hotel for cirka 500 kr. Hvad venter du egentlig på?

Lad os nu antage at du har købt et par nye halstørklæder – og ja, man kan godt have flere faktisk er halstørklæder, ligesom sko, et item man dårligt kan få for mange af. Nu skal du så ud af døren, du skal selvfølgelig have et halstørklæde på, og så opstår problemet, for hvordan skal man binde det? Svaret er simpelt: Som du har lyst til! Du kan style dit halstørklæde stort set som du selv synes er fedest – prøv dog at undgå de tilfælde, hvor halstørklædet er viklet så mange gange rundt om din hals, at du mest af alt ligner en giraf med støttekrave.

(Lærte du aldrig rigtigt det der med at binde knob, da du som helt lille var spejder, så se billederne til højre).

Solbriller er måske ikke det, du umiddelbart forbinder med vintertiden, men faktisk byder foråret på masser af timer hvor solen står lavt på himlen, og derfor er et par lækre solbriller et must-have. Variationsmulighederne er mange: Du kan både vælge de lidt sporty solbriller (undgå dog cykelrytter-frames), eller hvad med et par firser-style Rayban Wayfarer s? Til de kræsne, skal det selvfølgelig nævnes, at Louis Vuitton lancerede en ny sol-

brille-serie i 2005. Serien byder på klassiske og tidløse designs og er, ligesom alt andet LV-gear, produceret i Frankrig – naturligvis! Husk: Det er kun dine laptops og iPods, der bør være lavet i Taiwan.

Et par fede solbriller kan løfte et middelmådigt outfit op, eller bare skjule at du fik lidt for mange stærke cocktails aftenen forinden – ren celebrity-style ISÆR hvis du beholder dem på til forelæsningen. Som Østkyst Hustlers rapper: Jeg har solbriller på, det er et sjovt fænomen / er man tilpas cool skinner solen altid på en. Det kan vist ikke siges bedre.

Vesten er opfundet af Charles II af England i 1666, og har engang været en fuldstændig obligatorisk del af en habit (En habit uden vest er det man i dag kalder et jakkesæt). Vesten har i de senere år været lidt ude af modebilledet, men den er helt klart på vej ind igen, og det synes vi er fantastisk. Og nej, her taler vi ikke om dyneveste – heller ikke selvom der står Fila eller Adidas på!

I dag er veste både til drenge og piger. En rigtig vest, syet i samme metervare som resten af din habit, bringer dig tilbage til de brølende 20'ere, og med et lommeur i den ene lomme er det helt suverænt. Strikkede veste er mere casual – med en strikket vest kan du for eksempel



gå med slips uden at ligne en gennemsvedt bankmand. Til tøser kan en fed vest gøre dit look mere råt. Det fremhæver taljen og skaber en god kontrast til tidens lady-like-look.

Når du går med vest kan du undlade at knappe den nederste knap. Det er lidt en skør tradition, men det kommer sig af, at Edward VII af England var så tyk at han ikke kunne knappe den nederste knap. Dette inspirede hans nærmeste undersåtter, som troede at dette var en trend, og som derfor gjorde ligeså. Lidt trivialviden der er god at have ved hånden, når en eller anden ignorant tåbe forsøger at fortælle dig at du har *glemt* at knappe den nederste knap.

Hatte er en af de klassiske tendenser, som i dag har udviklet sig i den nok mest sørgelige retning af alle. I gamle dage gik alle mennesker med hat, og det var nærmest uhøfligt, hvis man ikke gjorde. Men hatten var ikke bare noget man havde på af pligt. Den kunne være et ekstravagant status-symbol, som adelige brugte til at skille sig ud fra mængden. I nutidens hatte-billede ser man højst en enkelt hue-klædt hip-hop-trashy-type, eller endnu værre: En trucker-kasket. Lad os gøre det helt klart: Medmindre du faktisk går i slidte jeans med hængerøv, wifebeater og træsko uden hæl, og dermed besidder alle de kvaliteter, der skal til for at køre lastbil, så bør du lade trucker-kasketten blive hjemme (også selvom der står Von Dutch på). Desuden bør du skamme dig hver dag i mindst 10 minutter, over at du overhovedet købte den i første omgang.

Men hvad så? Så længe du holder dig fra trucker-kasketter, er mulighederne næsten uendelige. En sej hat giver virkelig mulighed for at differentiere sig fra mængden. Til fyre er der især to klassikere, der er anvendelige i det danske klima: Den helt klassiske Borsalino (sådan en Bogart altid har på) passer perfekt til din nye vest, mens en lækker sixpence er mere afslappet. Før i tiden var det kutyme, at en mand hilste damer på gaden ved at stoppe op og løfte på hatten. Det er måske en tradition

som er svær at holde i hævd, når du er på vej ned af strøget en lørdag formiddag for at fange en bus - så vi tilgiver dig. At man tager hatten af indendørs, er til gengæld så banalt at det næsten er pinligt, at vi nævner det her.

Til chicks er mulighederne ubegrænsede. Lad dig inspirere af alt fra de svenske prinsessers upper-class-arrogance til Missy Elliots mere street-like look. Eller hvad med at kombinere en sixpence med et par fede stiletter? Strikhuer kan også være cool, ligesom pelshuer, og andre ting, som fyre ville ønske de også måtte bruge. Bare husk at afbalancere det du låner fra fyrens walk-in-garderobe med noget feminint, så du ikke ligner en mande-Lone. Den rigtige hat er kronen på værket, men må dog aldrig betragtes som et quick-fix på en dårlig hår-dag.

Dette var et udpluk af de ideer til optimering af din walk-in-garderobe, der kunne blive plads til i dette nummer. Nu er det bare med at komme i gang og leve drømmene ud. Har du en prinsesse i maven, så gør noget ved det: Find stiletterne frem, toupér håret og fyr op under tyl-skørtet. Er du en fyr, der ville ønske at farvefjernsynet ikke var opfundet, så verden stadig var i sort/hvid og du kunne hænge ud med Al Capone, så er det også bare med at få fat i en rigtig habit, en stor frakke og en hat. Prøv det af! Du skal turde at gøre noget ud af dig selv. Jantelovens første bud siger: Du skal ikke tro, du er noget, og på en måde er det rigtigt. Du skal nemlig ikke bare *tro* du er noget, du skal *vide* at du er det, og det skal du vise til resten af verden. Kort og godt: Flash your fash eller Just do it! men prøv at lade løbeskoene blive hjemme bare én dag.

Til næste nummer vil flash-fashion-eksperterne tage på rundtur på fakulteterne, og spotte studerende, der tør være nyskabende og kreative i deres påklædning.

Har du kommentarer til artiklen, føler du dig stødt eller inspireret, så er du velkommen til at kontakte Stylish-Mat og Hella-Fash på flashyourfash@mtproductions.dk

KRAV TIL UNIVERSITETSLEDELSEN

- ▣ Mere stilet-venlige gulve sneakers er ok, for eksempel til sport, men bare ikke hver dag.
- ▣ Flere hattehylder hatte (trucker-kasketter undtaget) er fedt.
- ▣ Mere naturligt lys på toiletterne, så man bedre kan lægge make-up
- ▣ Større udvalg af cocktails i barerne Dry Martini og Cosmopolitan er da en menne skeret er det ikke?
- ▣ Fri adgang til de absolut mest basale og nødvendige tidsskrifter på læsesalene, det vil sige: Euroman, Esquire, Costume, Vogue (fransk, italiensk og amerikansk naturligvis), Elle, Vanity Fair, Eurowoman, ID og L'Officiel.
- ▣ Desuden bør man i fremtiden indføre ordninger, så særligt velklædte studerende belønnes med for eksempel 15 ECTS-point (det kan tage tid at sætte sig ind i det hele), samt mulighed for at skrive speciale i mode og livsstil.

NOTE

Artiklen er ikke udtryk for forfatterens subjektive holdning. I hvert fald ikke udelukkende. Langt det meste er baseret på universelle sandheder.

